

Sogneblad for Veng
og Mesing Sogne

sognet

35. årg. | Nr. 150

marts – maj 2017



3

Formanden har ordet...



Hedens ansigter

Se side 8

En smuk kirke bliver endnu smukkere!

Tekst og fotos af Lise Palstrøm

Vi har i Veng sogn fået en gave, en meget smuk og gammel gave. Vi har fået en tro kopi af Åby-krucifikset forærende til ophængning i den kirke, der er bygget i de samme år, som Åby-krucifikset blev til.

Når vi taler om 1000 år gamle sager, så er det ikke sådan VUPTI, så fik vi det krucifiks hængt op. Nationalmuseet skal være med hele vejen og sikre, at vi ikke gør skade på den gamle kirkes mure, og at krucifikset hænger solidt.


Derfor bliver det først til midsommer, vi inviterer til indvielse. Samme dag vil vi så også fejre sognehusets 25 års jubilæum, for selvom 25 år er en parentes i kirkens historie, har sognehuset utrolig stor betydning for kirkelivet i vore sogne. Vi ved altid, at vi har et sted at være – og forningerne kan låne det, for det er jo VORES!

Så glæd dig til en festlig søndag i Veng d. 25. juni – læs mere i næste nr. af SOGNET, på hjemmeside og Facebook.



Hjemmeside:

www.vengmesing.dk

 Veng-Mesing kirker

Sognepræst

Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37,
mail: LPAL@km.dk

Veng-Mesing Menighedsråd

Dorthe Frederiksen, Mesing Hedevej
1, 8660 Skanderborg, tlf. 86 57 23
23, mobil 27 89 40 49, mail: a.dorthe.
frederiksen@gmail.com

Organist for Veng og Mesing kirker

Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær,
tlf. 86 95 00 40

Veng Kirke

Graver Jesper Krøngaard Jensen,
Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07,
mobil 21 21 89 60
træffes kl. 9-13 på hverdage
Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101,
Veng, tlf. 75 78 22 37

Mesing Kirke

Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv.
tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-
19 og på kirkegården fortrinsvis tirsdag og
torsdag eftermiddag
Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

Kirketaxa (gratis),

Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00
senest dagen før gudstj./arrangementet

Kirkekontoret i Hørning

Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23.
mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk

SOGNETs redaktion:

Lise Palstrøm, Veng
Lars Jakobsen, Veng, der også tegner "ganske vist"
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net

Forsidefotos: De små fotos er af Preben Heiring
og Erna Bachmann. Fastelavnssoldaterne fra
2017 er fotograferet i Hårby af Stine Sandahl

Næste nummer 151 udkommer i uge 23 2017 og
dækker perioden juni, juli, august 2017.

Deadline for næste nummer er 8. maj 2017.

DEN NYE FORMAND HAR ORDET...

Af Dorthe Frederiksen

Jeg har påtaget mig hvervet som formand for menighedsrådet her i Veng-Mesing Sogne. Det betyder, at jeg skal forsøge at udfylde den plads, som Erna Bachmann på rigtig god vis har haft. Det glæder jeg mig til at forsøge.

Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år med Erna Bachmann som formand. På de fire år har vi haft utrolig mange spændende opgaver på tegnebrættet – og mange er ført ud i livet. Det giver mig et solidt grundlag for at fortsætte det gode arbejde.

I menighedsrådet har vi blandt andet ansvar for kirkebygninger og ikke mindst økonomien, og det er to poster som "fylder" meget i arbejdet. Det er heldigvis også spændende poster, som jeg ser frem til at arbejde videre med.

Det vil være min fornemste opgave at fortsætte med at udvikle og bevare de tiltag og projekter, som allerede er sat i værk – men jeg vil også forsøge at sætte nye sejl. Arbejdet med at videreudvikle og søsætte nye projekter glæder jeg mig rigtig meget til – og ikke mindst til det gode samarbejde i menighedsrådet.

Vi kan nok alle hurtigt blive enige om, at det ikke er nogen let opgave at skrive om sig selv. Men jeg vil nu alligevel gøre et forsøg. Ikke på at beskrive mit liv og mine omgivelser – men i stedet mit menneskesyn og mine værdier. Det vil jo være grundlaget for mit arbejde fremadrettet.

Ordet "værdi" er for mig en sær størrelse. For hvad er det, der giver værdi for mig? Og for dig? Det kan være helt forskelligt – og fordi det skaber værdi i mit liv, gør det nødvendigvis ikke i dit. I stedet mener jeg, at alle mennesker er værdifulde. Fyldt med værdier – forskellige som nat og dag.



Det betyder i vores arbejde, at alle har noget at bidrage med – på den ene eller den anden måde. Viden, frivilligt arbejde, en hjælpende hånd eller måske bage en kage. At forstå, hvor værdi skabes, kræver forståelse for det enkelte menneske, ligesom det kræver forståelse for, at alle mennesker grundlæggende er lige værdifulde.

I mit arbejde som underviser på en erhvervsuddannelse oplever jeg, at selvtillid og tillid til andre mennesker i stor grad influerer på evnen til at tro på, at man er værdifuld. At man har noget at bidrage med. Det er følelser, som er helt afgørende – men som kan være svære at håndtere, fx når man er ung.

Jeg vil fortsætte og udvikle det arbejde, vi gør i kirken, der giver plads og rum til, at alle mennesker – unge som ældre – kan opleve at være værdifulde. En god oplevelse i fællesskabet, socialt samvær, følelsen af at blive set, en tilfældig hyggelig stund, musikoplevelser – lige præcis den oplevelse, som giver mening for den enkelte. Jeg håber, vi i kirken kan være med til at skabe det rum, der kan gøre at medborgere, konfirmander, minikonfirmander og alle andre brugere føler sig værdifulde.

I samfundet i dag har alting en pris. Alting har en værdi – og vi bliver opdraget til noget-for-noget. Jeg håber, at vores arbejde i kirken kan være med til igen at henlede fokus på eksempelvis det at kunne glæde andre. Hvis glæden opstår hos andre, så føler flere mennesker sig værdifulde.

Kommende begivenheder

Af Lise Palstrøm

SOGNEINDSAMLING 12. MARTS 2017

Alle indsamlerne glæder sig over den gode modtagelse, vi næsten altid får, når vi kommer rundt og ringer på og beder om et bidrag til verdens fattigste. Vi er en flok af konfirmander, minikonfirmander med familie og voksne fra alle sognenes landsbyer.

Vi kommer i alle landsbyerne – og hvis vi er indsamlere nok, kommer vi også udenfor byskiltene! Indsamlingen foregår mellem kl. 11.00 og 13.00. Førrige år var vi i 'top 10' over sogne, der samlede mest pr. indbygger. **Skal vi sætte ny rekord i år?**

PÅSKEMÅLTID

TORS DAG D. 13. APRIL KL. 18.30 I VENG KIRKE.

FÆLLESSKAB – DET ER, NÅR VI SPISER SAMMEN!

Nogle elsker det; andre hader det – at gå i kirke dér, hvor alle kender én. Måske er det fordi, vi ikke så nemt kan tale med hinanden; måske er det fordi, vi ønsker at være anonyme og meget private, når det gælder vores tro og tvivl. En gang om året er der dog noget ganske andet på færde. Skærtorsdag gør vi i Veng-Mesing ligesom Jesus og hans disciple: finder et sted at spise sammen i anledning af påsken og dens budskab om befrielse og fællesskab. Når vi fejrer Skærtorsdag med et påskemåltid, opstår der et 'menighedens fællesskab', hvadenten vi på forhånd kender hinanden eller ej. For en gangs skyld kan vi nemlig tillade os at tale med hinanden ind imellem; vi kan være stille sammen, uden det bliver pinligt. Vi kan synge sammen, læse op i kor, skåle sammen i vin, i vand eller i saft, og vi kan dele nadveren med hinanden; når brødet og kalken går rundt. Vel mødt til Skærtorsdags påskemåltid.



**FOLKEKIRKEN
NØDHJÆLP**

actalliance



SOGNEUDFLUGT OG SOGNEEFTERMIDDAG

Sæt kryds i kalenderen! For **TORS DAG D. 24.**

AUGUST løber årets sogneudflugt af stabelen, når vi drager til den gamle 'kongeby', Viborg, og omegn. Kom og hør om turen og seværdighederne på sogneeftermiddagen i Veng Sognehus **tirs dag d. 4. april kl. 14.00**

VALBORGAF TEN

SØNDAG D. 30. APRIL KL. 19.30

Inden længe kommer foråret – og 14 dage efter påske bliver Valborgbluset tændt på engen sydøst for Veng Kirke. Vi tænder bål, som vore forgængere har gjort det i århundreder før os, aftenen mellem vinter og sommer. Overtroen ville vide, at det er denne nat, naturen, det overnaturlige og det underjordiske er særligt stærkt til stede. Kom og hør om varslere, om tro og overtro – og om Valborg, der har lagt navn til. Lad os håbe på fantastisk forårsvejr, men tag varmt tøj med, for april er lunefuld! Menighedsrådet serverer boller og varm kakao. Tag gerne dit eget krus med – og noget at sidde på.

GUD OG SPAGHETTI

TORS DAG D. 23. MARTS KL. 17.00 er der igen fyraftensgudstjeneste i børnehøjde i Veng Kirke. Der er hynder til at sidde på oppe foran i kirken, når vi skal høre om og møde nogle trolde – og om da Jesus fortalte, hvorfor vi ikke behøver at være bange for trolde og den slags. Efter den korte gudstjeneste er der pasta og kødsovs til alle i sognehuset. Alle er velkomne – med eller uden tilmelding. Evt. tilmelding kan gives på mail eller sms. (lpal@km.dk, Tlf. 24 95 33 37)

KONFIRMATIONER

VENG, BEDEDAG, 12. MAJ KL. 9.30, JEKSENDALSKOLEN:

Patrick Lydebjerg Nielsen Hansen
William Jacob Hjorth
Mads Toft Johansen
Kaspar Lenstjerne
Rasmus Blach Madsen
Kasper Fejrskov Mølgaard-Andersen
Thomas Eshetu Bahnsen Rodt
Sebastian Lykkegaard Schmidt

MESING, BEDEDAG, 12. MAJ KL. 11.30:

Mathias Grønlund Andersen, Præstevejen 8, Mesing
Lasse Skovsby Toft, Lillegade 11, Mesing
Oliver Steven Holk Wigboldy, Ryvejen 27A, Mesing

VENG, 14. MAJ KL. 11.30:

Sofie Bjerrisgaard Bjerrum, Hårby Bygade 18, Hårby
Rasmus Kragelund Christensen, Vidkærvej 3, Nr. Vissing
Marcus Højvang Gustavussen, Østerlundvej 1, Nr. Vissing
Julie Nyekjær Hansen, Hårby Bygade 25A, Hårby
Caroline Husum Harkjær, Bækgårdsvej 25, Nr. Vissing
Emil Ladefoged Jepsen, Siimtoften 45, Hårby
Selma Sandahl Kierkegaard, Ryvejen 56, Hårby
Ellen Høj Larsen, Vidkærvej 4, Nr. Vissing
Michelle Quist Voigt Laursen, Stjærvej 27, Søballe
Sophie Læssøe Mathiesen, Vidkærvej 6, Nr. Vissing
Maria Clement Pedersen, Hårby Bygade 19, Hårby
Asger Lund Peters, Stjærvej 13, Søballe
Anna Katrine Schang Rasmussen, Vidkærvej 8, Nr. Vissing
Oskar Schang Rasmussen, Vidkærvej 8, Nr. Vissing
Xenia Dencker Rasmussen, Låsbyvej 53, Forlev
Anne Sofie Kildevæld Sahl, Hårby Bygade 13, Hårby
Maja Kjeldahl Søgaard, Ryvejen 64, Hårby
Oliver Dichmann Valentin, Nymarksvej 2, Stjær
Mathilde Højgaard Willumsen, Hjelmstevvej 8, Forlev

Siden sidst

VENG:

Døbte Veng

Agnes Dalgård Laursen, Veng

Hjertelig til lykke

Viede

Kim Ly Thi Tran og Steffen

Svanberg, Veng

Hjertelig til lykke

Bisatte/begravede

Kirsten Kjeldsen Gammelgaard,

Hårby

Anton Christian Smed, Veng

Æret være deres minde

MESING:

Bisatte/begravede

Leif Hansen, Mesing

Inger Marie Dyrland Sørensen,

Mesing

Æret være deres minde





Koret 1/2 SØD
ved æblefestivalen i Mesing, september 2015.

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

FORÅRSKONCERT I VENG KIRKE

TORS DAG DEN 4. MAJ KL. 19.30 er der Forårskoncert i Veng Kirke med **KORET ½ SØD**

Underholdningsværdien er altid i top, når det rytmiske kor ½ SØD blander sang og sjov på deres helt egen måde. Korets godt 30 kvinder tager både pop, gospel, afrikansk og især sange til og om mænd under kærlig behandling.

1. PÅSKEDAG medvirker Harry Arvidsen, klarinet, ved gudstjenesten i Veng og Mesing



Jeg ved, hvor der findes en have så skøn ...

Af Erna Bachmann

Mads Hansen skrev i 1870 sangen, som vi alle kender og holder af. Det kan passende stå som overskrift for haven ved Mesing kirke. Det er dog ikke Mads Hansen, der er skyld i denne smukke have, for selv om den også eksisterede i 1870, er det ikke den samme have som dengang. Selvom det er de døde have, så er den ikke en død, men i høj grad en levende have, der er tilpasset tiden.

Kunstneren bag havens layout i dag er Henning Jensen - i kirkelige kredse kendt for netop Mesing kirkegård og dens smukke formklippede hække og mange blomster, men med et lille glimt i øjet for sit valg af mailadresse: tempeltjener.

Og det er netop hvad Henning er og har været nu i 25 år: en tjener, men meget mere end det. Havearkitekt, gartner, vicevært, ringer, graver. Hertil kan tilføjes at

han er iderig, kreativ, natursker, loyal, har humor, guider besøgende, er serviceminded. Henning går ikke af vejen for at prøve nye initiativer. Grøn kirke opfandt han således, før begrebet blev almindeligt kendt: han komposterer, han planter frugttræer, for sådanne hører til i en gammel landsbyhave, han skaber farve på kirkegården med blomster fra naturen, har øje for biodiversiteten. Og så passer han selvfølgelig med omhu de grave, som han er betroet pasningen af. Og det har han nu gjort i 25 år.

Vi ønsker Henning til lykke med jubilæet. Det bliver fejret i forbindelse med **GUDSTJENESTEN I MESING KIRKE DEN 26. MARTS** med en et lettere traktement i Mesing Forsamlingshus umiddelbart efter. Alle er velkomne.

Kommende begivenheder - fortsat fra side 5

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Forsommerens friluftsgudstjeneste bliver **SØNDAG D. 11. JUNI KL. 11.00** på et af de mange smukke steder i sognene. Se mere i næste nummer af SOGNET.

MIDSOMMER I MESING - SØNDAG D. 25. JUNI

Månedens gudstjeneste vil ligge om aftenen. Det er midsommer, og det vil vi benytte os af. Til gudstjenesten vil vi synge sommersalmer og -sange, og bagefter bliver der mulighed for en forfriskning og vandring i vores skønne landsbykirkegård. Læs mere i næste nummer.



Pilehytten må gerne bruges af børn og de må gerne plukke en buket af de blomster, der er sået ved siden af hytten.



Jubilæren Henning Jensen

HEDENS ANSIGTER

Af Annemarie Myrup

I perioden 16. september 2016 – 22. januar 2017 kunne man på Skovgaard Museet i Viborg som markering af 150 året for Hede selskabets stiftelse se udstillingen Hedens ansigter.

Fra omkring 1871 og indtil slutningen af sit liv gennemtravede lærer og folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1843-1929) i bogstavelig forstand Jylland og herunder ikke mindst de dengang vidtstrakte og ofte uvejsomme hedearealer for at opsøge mennesker,

der kendte gamle viser, sagn og eventyr. Især fandt han hos de fattigste hedeboender både fortælleevne og -lyst. Han nedskrev, hvad han hørte og så og interviewede over en 50 årig periode flere tusinde personer.

I 1895 kom han på den tanke at opsøge nogle af fortællerne igen sammen med en fotograf, Peter Olsen, fra Hadsten. Det kom der 72 for den tid både usædvanlige og enestående portrætter ud af.

En del af disse fotografier indgik i udstillingen i Viborg,

og det var umuligt ikke at blive berørt af ansigterne, der taler til os fra en svunden tid. Disse og mange flere portrætter kan ses i bogen **Gamle kildevæld** fra 1981 og i bogen **De forsvundne – Hedens sidste fortællere** fra 2011 af Palle Ove Christiansen.

På udstillingen mødte man så helt uventet et ansigt fra disse kanter, nemlig **Marie Pedersen, Nørre Vissing Mark**. Hun er fotograferet formentlig udenfor sit hus siddende i hverdagstøjet og med sit strikkesøj i hånden.

Evald Tang Kristensen besøgte Marie Pedersen den 27. marts 1888. Hendes mand var ikke hjemme, og så vidt folkemindesamleren kunne forstå, arbejdede han som røgter et eller andet sted.¹ Marie Pedersen kendte mange eventyr, som hun fortalte til Evald Tang Kristensen. De findes i dag i Dansk Folkemindesamling.

Marie Pedersen var, fremgår det af bogen Gamle kildevæld, født 17. maj 1849 i Lille-Vissenbjerg, Them sogn. (Bogen handler ikke, som man kunne forledes til at tro, om hellige kilder, men om kilder til overlevede fortællinger). Faderen døde, da hun var 9 år gammel², og hun kom så til Nørre Vissing hos en brors godeforældre (gl. jysk for svigerforældre). De manglede en hyrde, hun havde lyst til arbejdet og blev på egnen derefter. Hun tjente på Tovstrup mark i 6 år og i Gersholt, Nørre Vissing i andre 6 år. Blev i 1878 gift med røgter Kristen Povlsen³. Parret havde et hus på Nørre Vissing mark, (Baunehøjvej 4), hvor hun boede til sin død årstal ukendt.⁴

Fotoet taler stærkt til beskueren. Hun ser lige på os med et fast, stærkt blik, rynker panden lidt bekymret. At blive foreviget med foto var ikke hverdagskost dengang for mindrebemidlede, en alvorlig sag. Hun har et strikkesøj i hånden og et tørklæde eller kyse på hovedet og et forklæde over kjolen, arbejdsklædt og med garnnøglet fæstet under armen.

Hænderne er forslidte og præget af hårdt arbejde, ansigtet vejrbit. Dette foto sammen med de øvrige fotos taget af Peter Olsen udgør et helt enestående vidnesbyrd om den tids mennesker og om et barsk liv på landet og minder os samtidig om en uvurderlig skat af næsten glemt dansk folkelig kultur.

¹ Det fremgår af folketællingen 1890, at hun er fraskilt og ernærer sig med håndarbejde. I 1901 er Marie og Kristen igen flyttet sammen på adressen, her står hun som "Agerbrug, husmand"

² Iflg. Gamle Kildevæld var hun 9 år, da faderen døde. Iflg. Folketællingen var hun 11 år og 2 dage.

³ Født f. 9. juli 1841 på Veng Mark, død 28. Maj 1927 i Nørre Vissing, 85 år

⁴ Hun døde 2/1-1930, 80 år og er begravet på Veng kirkegård. Der er ingen efterkommere. I 1879 fik ægteparret tvillinger og i 1881 endnu et barn. Alle tre børn døde som spæde.

Der er flere lokale folk med i Gamle Kildevæld. Arkivet har skannet disse portrætter på <https://arkiv.dk/vis/4136553>

De 12 bøger med Evald Tang Kristensens sagn er digitaliseret og kan hentes på https://da.wikipedia.org/wiki/Evald_Tang_Kristensen

Om varsler fortæller Marie Pedersen:

228. Den Sommer før a fik Tvillinger, var der en bar Plet i vort Korn, der var ikke groet det mindste. Der var ligesom to Pletter med et lille Skjel imellem dem, men begge lige i en Firkant. Da begge Børnene var døde, og a kom op på Kirkegården, randt det mig lige i Tanker, hvad det var, for det var akkurat lige sådan en Plet i fason, som den i Kornet.

229. Der var også en bar Plet i min Husbonds Korn i Æsholt; det var af form som en Grav. Da vi en Dag kjørte der forbi, sagde a: "Men hvad er det for en bar Plet? hvordan er det, I har glemt at så i der?" Og Kornet stod endda så godt rundt om. Så svarer han lige så stille: "Det er min Ligkiste". A gjentager Svaret, for a tykte, det var kunstigt: "A tykker, I siger, det er min Ligkiste." — "Ja," siger han, "det er nok mig, der skal dø, derfor er den bare Plet der." Det var første Gang, a hørte tale om det.

I de næste numre af SOGNET vil vi finde små historier frem, som Evald Tang Kristensen har indsamlet her fra sognene.⁷⁸

Et sommerhold til præst i Venge 1929

I graver ved Veng Kirke, Thorvald Andersens efterladte optegnelser har vi i Veng Løkalarkiv fundet denne lille skildring af konfirmationsforberedelserne i 1929. Præsten var Ole Bendt (1927-36).

Der mødte 3 piger og 12 drenge. De opholdt sig i gangen, hvor der var en bænk i hver side. "Der er jo ikke megen plads", siger præsten, "vi ka' jo ikke gå over i Missionshuset, så I må klemme jer sammen". Vi gik til præst mandag og fredag. Alle havde salmebog og Katekismus med.

Den næste gang kommer præsten ud på trappen og siger: "Er det ikke for godt vejr til at sidde inde, vi går op i kirken". Det blev sådan, at vi sad på stendiget ved kapellet de fleste dage eller i våbenhuset. Vi havde 3 salmer for den sommer, 2 vers ad gangen. Den første salme kunne lige gå, men vi kom jo igennem dem. En dag, vi kommer til præst, siger præsten: "Skal vi ikke gå en tur ud til Ravnsø". Vi gik op ad vejen mod Hemstok og ud på Nygårdsvej og videre ned til søen. Ved åens udløb var jo Baronens private 'badested". Da vi kommer ud til søen, siger præsten: "Vil I ud at bade? Drengene går til den ene side og pigerne om bag buskene, jeg bliver her i midten". Det blev sent, vi kom hjem til middag den dag.

En dag, vi skal høres i salmevers, siger præsten: "Hvis I nu ikke kan Eders vers", han tager sit lommeur frem, "så skal I løbe kirken rundt 3 gange på 1 minut". 3 af eleverne måtte afsted, "nu må vi vist

holde", siger præsten. Den 3. salme blev vi aldrig hørt på.

En dag skulle vi op på hvælvingerne over kirkerummet. Der var så mange duer deroppe den gang. "Kan I fange nogle gode dueunger til mig, jeg giver 50 øre pr. stk.", der blev fanget 9 duer.

En dag gik vi op ad Kærlighedsstien, forbi gravkapellet, ud gennem Egelund, ud ad Kirkestien til Skærbæk, langs Skærbæk gennem Teglværksgravene til Søballevej og tilbage igen. - En god travetur. Den gang stod der så mange rønnebærtræer op igennem Venge by. Præsten var da efter os, om vi kunne klatre op i træerne og plukke rønnebær ned. Pigerne fik en kurv, som de løb og samlede rønnebærene i.

En af de sidste dage vi var til præst, skulle vi ind på den nye del af kirkegården, der var kun 3 gange med gravsteder, resten var græs. Vi skulle nu slå kraftspring hen på gangen, pigerne skulle slå koldbøtter ned over græsset. Hvis vi ikke kunne slå kraftspring, blev vi ikke konfirmeret. Der var kun 1, der slog kraftspring.

Vi blev allesammen konfirmeret den 6. oktober 1929.

Hvad er det?

Af graver Henning Jensen

Soluret over Mesing Kirkes indgang, som er det rigtige gæt på sognets lille konkurrence i nr. 149, er opsat i 1756. En storm havde blæst tårnets kamtakke ned og beskadiget våbenhuset, derfor var en reparation af begge nødvendig.

Soluret består af to sandstens plader, hvoraf den øverste har Frederik d. 5.s kronede monogram indhugget, og den nedre har årstallets cifre fordelt i hjørnerne. Klokkestættene er afsat øst, vest og syd. I år 2000 blev en tæret rusten skygge giver erstattet af en rustfri. I øvrigt er der et solur magen til over indgangsdøren i Hørning Kirke. Uret "går" præcist, idet Mesing kirkes afvigelse øst-vest kun er 7,2 grader mod nord.

Ovennævnte Frederik åbnede i 1754, muligvis med lidt hjælp, Nexø sandstensbrud. Et større projekt med majestætsudnævnt inspektør i herskabelig stenbrudsgård og ved festlige lejligheder iført guldgalloneret, trekantet hat og kårde. En foretagsom mand, som sørgede for en mangfoldig produktion: møllestene, ligsten, monumenter, gulvfliser, trappesten, søjler og bygningsudsmykning. Solure kunne godt komme ind under sidstnævnte kategori. Sandstenene på Bornholm er skabt i jordens oldtid for ca. 600.000.000 år siden, mens det meste af kirkens øvrige bygningsmateriale: gnejs og granit, som ligger synligt fremme på Bornholm, er en milliard år ældre. På klippeøen kan man more sig med at skræve over en forkastningslinje og dermed have en milliard år mellem benene.

Hvorfor skulle Mesing og andre kirker have et solur for 261 år siden? Vidste man ikke, hvad klokken var? Sikker ikke, det var mest mavefornemmelser, der fastsatte tiden. De mekaniske ure forefandt, men de gik



nok så uregelmæssigt, at de korreksedes på solskindage, og de var ikke almindelige i bondekredse. Og man er jo ikke ude fra overdrevet, eng, skov eller stald, benet op for at se på kirkeuret, om det snart var middag. Hverken i solskin eller i overskyet vejr. På mange kirker og, på Pavens forlangende, alle klostre blev der i middelalderen opsat solure, så man kunne holde øje med bede- og matider og derved undgå at gå sulten i seng eller ende i evig fortabelse. På Veng kirkes tårn er en cirkel, som højst sandsynligt har været urskive. Det ældste solur i Norden sidder på Vestervig kirke.

Mit bud på hvorfor soluret findes i Mesing: mest pynt, Frederiks eftermæle og meget lidt praktisk betydning. Skulle læsere af SOGNET have andre og mere kvalificerede bud, ville det være spændende.

Hvad er det - og hvor?

Dette nummers lille gåde. I en af vore to kirker er denne cirkel med et lille hul i midten.... Men hvor, og hvorfor, og til hvilken nytte? Det får I løsningen på i næste nummer.



På rejse i litteraturen



Tekst og foto: Gitte Jakobsen

Gode traditioner er vigtige, og de må gerne forandre sig med tiden.

Faget dansk er meget mere end blot at lære at læse og skrive. Selvom det er noget, der selvfølgelig kræver meget tid, så bruger selv de yngste skolebørn også tid på at arbejde med teksternes indhold og lære forskellige teksttypers særkende. Indskolingen har i efteråret og vinteren haft fokus på skønlitteratur og faglitteratur, og børnehaveklasseleder Gitte Jakobsen fortæller her om projektet.

På vores rejse i litteraturen startede vi forløbet med en klassisk børnebogsforfatter: Astrid Lindgren. De 6 årige i vores O. klasse startede med bogen "Mio min Mio", hvor de fik oplæst et kapitel, talte om ord de ikke forstod og tegnede handlingen i de enkelte kapitler. Der blev også foretaget arbejde på ord-niveau med fokus på afkodning og lyde. Vi gik på opdagelse i ord og prøvede at høre, hvilke bogstaver der var i ordene. Vi sluttede så af med at se filmen og talte om forskellen på filmen og bogen.

Derefter læste alle indskolingsbørnene (O. 1 og 2.klasse) "Ronja røverdatter".

O. klasse begyndte før de andre, så der var tid til at lege sig ind i universet. Denne gang tog vi flere gange i skoven og legede de forskellige kapitler. Pigerne var Ronja og drengene Birk. Halvejs inde i bogen blev der arbejdet i blandede grupper med elever fra alle tre klassetrin, der løste forskellige opgaver sammen. Da vi alle var færdige med bogen, holdt vi "biograf", og vi så filmen sammen, hvilket var rigtig hyggeligt.

Faglitteratur blev vores næste fælles projekt: I O.kl. lånte vi forskellige små fagbøger på biblioteket. Vi talte om, hvad vi vidste om f.eks. flyvemaskiner, og hvad vi kunne ønske at vide mere om. Så læste vi bogen og skrev ned, hvad vi havde lært. Vi opdagede hver gang, at vi ikke fik svar på alle vores ønsker. Så måtte vi finde andre bøger om emnet eller søge på Google. Til hvert emne lavede vi en planche og sluttede projektet af med at lave små fagbøger sammen med resten af klassen. Vi blev delt i små grupper, som valgte hver vores emne. Så nu har vi vores egne små bøger om guld, biler, kroppen, papir, malariamyg, ulve, slanger og diamanter.



Luthers opslagstavle!

Af Lise Palstrøm

2017 er året, hvor vi fejrer 500-året for reformationens spæde begyndelse d. 31. oktober 1517. Men hvad gik det egentlig ud på? Hvorfor fik det så stor betydning? Og har det betydning for os i 2017?

Munken Martin Luther opdagede, at kirken som institution slog plåt på menneskers angst for skærsilden (den ild som skal rense os efter døden på vej til evigheden i Guds rige), og det ville han gerne gøre op med.

Luther brugte kirkedøren som opslagstavle – det var før, aviserne rigtig slog igennem; det var i det hele taget før alle de kommunikationsmidler, vi i dag benytter os af som en selvfølge. På 'opslagstavlen' skrev Luther 95 teser om afladshandelens væsen. Luthers udgangspunkt var, at paven havde al mulig god ret til at prædike aflad, men at det var aflads-sælgerne, der var på afveje. De 95 punkter på Luthers opslag den sidste dag i oktober 1517 var et oplæg til debat. Han skrev: Af kærlighed til og iver efter sandheden vil følgende teser blive drøftet – og så fulgte teserne. Luther fremhævede, at det at gøre godt mod fattige og nødlidende til enhver tid er at foretrække – frem for at betale for alt det, man IKKE har gjort, eller ikke har gjort godt.

Det blev startskuddet til en lang proces, der efterhånden blev skarpere og mere uforsonlig. Det viste sig hurtigt, at paven ikke brød sig om Luthers sandhedsiver – for han havde brug for pengene fra afladshandelen til sit nye store prestigebyggeri i Rom, Peterskirken. Martin Luther blev lyst i band, dvs. udstødt af kirken, og det kunne være livsfarligt på den tid. Venner bortførte

ham til en afsides borg, hvor han forklædt som Junker Jørg levede nogle år. I de år blev han færdig med sine store bibeloversættelser og digtede mange af de salmer, vi kender endnu. Vor Gud han er så fast en borg, Nu fryde sig hver kristen mand og mange andre.

Luthers lære blev kendetegnet af, at alle kristne er ligemænd for Vorherre, og at vi får Guds nåde af tro og ganske ufortjent (man kan altså ikke købe sig til frelse). Det kom til at præge samfundet på mange måder og kan lidt slagordsagtigt skrives i overskrifter:

- Lev og lær!** Undervisning til alle på modersmålet.
- Syng og spill!** Sang og musik – ja, al kunst – fremmer livsglæde og livslyst.
- Kald og stand;** ret og pligt. Gør det, du skal og det, du er god til dér, hvor du er eller bliver sat.
- Livet og verden er Guds;** statens drift og politik skal ikke blandes med kirkens – og omvendt, men vi lever alle af Guds nåde.
- Menighedens fællesskab!** Vi er sammen om at være, lære og gøre. Ordets forkyndelse, dåb og nadver binder os sammen, forpligter os på hinanden og minder os om livets storhed, om skabelsens mangfoldighed og Guds magt og kærlighed, der overtrumfer alt.

Luther var et 'barn af sin tid', som vi alle er det; gjorde fejl og traf dårlige beslutninger, men han var også en klar tænkner, der forsøgte at sætte ord på oplysningstidens nye idéer, forsøgte at skille kristendommens kerne fra kirkeinstitutionens 'sovs' og ønskede at alle skulle lære om at være Guds menneske udspændt mellem fødsel og død i den verden, hvor Gud og Djævel kæmper om magten i os; men hvor det ender godt takket være Guds nåde og kærlighed.



GANSKE VIST: Lars Jakobsen

Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening

www.nrvissing.dk
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nr-vinging.dk

Veng Beboerforening

Torben Møller, Veng Bakkevej 4,
tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk

Hårby Beboerforening

www.8660haarby.dk,
Ronny Engstrøm, Hårby Bygade 25A
mail: ronnyengstroms@gmail.com

Søballe Borgerforening: www.søballe.dk

Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1,
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefiber.dk

Mesing Borgerforening

Niels-Ole Frederiksen, Mesing Hedevej 1
tlf. 40 11 16 23, mail: mesingkranse@gmail.com

HIK81: www.hik81.dk

rikkepeters@yahoo.dk

KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk

Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev
tlf. 61 30 53 72, mail: kajfoerlev@post.tele.dk

Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk

Henry Thomsen, Søballevej 2:
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk

MUF – Mesing Ungdomsforening

Martin Larsen, Foerlev Møllevvej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

Alle adresser er 8660 Skanderborg

Veng Pensionistforening

Kirstine Christensen, Vidkærvej 34,
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk

Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk

Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.
Erna Bachmann, Ryvejen 43,
tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com

Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvinging.dk

Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: andersbeckrasmussen@gmail.com

9'eren i Hårby,

Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15,
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com

Veng Koret: www.vengkoret.dk

Karina Tambo
mail: karina.tambo@gmail.com

½ sød, rytmisk kor

Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk

Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværgruppen for folk, der har mistet

Karen Inger Rasmussen, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Fællesspisningen Borgernes Hus

Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nr-vinging.dk

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus

Mette Rasmussen, Vestermarken 6
tlf. 40 93 36 93, mail: sibiria@gdmail.dk

Begivenheder

marts – juni 2017

Menighedsrådsmøder

Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne.

- 21/3 kl. 19.00 - tirsdag
- 2/5 kl. 19.00 - tirsdag
- 8/6 kl. 19.00 - torsdag

Sogneeftermiddage

Tirsdag d. 7/3 kl. 14.00 i Sognehuset i Veng

Om de 17 verdensmål Se SOGNET 149

Tirsdag d. 4/4 kl. 14.00 i Sognehuset i Veng

Se side 5.

Veng Lokalarkiv

www.museumskaenderborg.dk

I finder os i kælderen på Veng Skole – onsdage kl. 9 – 12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier.

30/3 kl. 19.00 i Sognehuset i Veng: Vore Landsbyer – Hårby i fortælling og billeder

20/4 kl. 19.00 i Sognehuset: Søballe og Veng i fortælling og billeder

Veng Pensionistforening

Sognehuset tirsdage kl. 14:00

Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 86 94 3772

- 14/3 - bankospil
- 11/4 – harmonikaspil Madsen & Co.
- 9/5 – Udflygt til Humlemagasinet
– bustur tilmelding
- 13/6 – Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus
– kørsel tilmelding

Beboerforeningerne m.v.

Søballe:

- 23/3 kl. 18.30 i Borgernes Hus
- generalforsamling for Søballe Villaby,
- dernæst Søballe Borgerforening
- og til sidst Søballe Vandværk

Nr. Vissing

- 16/3. Kl. 19:00 - Generalforsamling på Kroen
- 30/3. Kl. 19:00 NRVISSING NET, generalforsamling
- 2/4. Kl. 10:00 – Gåtur fra gadekæret
- 4/4. Kl. 19:30 – Sangaften i Lysthuset
- 25/4. Kl. 19:00 - Gåture fra gadekæret, hver tirsdag frem til 19/9.
- 28/4. Kl. 19–01 - Flæskelaug for mænd i Jaungyde forsamlingshus
- 5/5 Kl. 16 – 18 - Fredagscafe ved gadekæret

Hårby Beboerforening

- 12/3 Filmhygge i 9'eren
- 23/3 Spilafte i 9'eren
- Alle arrangementer annonceres på FB

Mesing Forsamlingshus:

- 11/3 kl. 18.30 – forårsfest
- 5/5 kl. 18 – fællessgrill i MUF
- 29/5 kl. 19.30 - generalforsamling

Borgernes Hus

- 27/3 Fællesspisning kl. 18.00

Veng Borgerforening

- 31/3 kl. 19 – Generalforsamling og hyggeaften med vinsmagning - tilmelding

Lysthuset


- 24/3 kl. 20 – Jazzaften med Barrelhouse
- 1/4 kl. 14.30 – Fernisering. Helle Bang
- 7/5 kl. 14.00 – Søndagsmatiné
- 10/6 kl. 10 – Kanotur
- 17/6 kl. 9.30 – Pilgrimstur med Lise Palstrøm til omegnen af Himmelbjerget

Læs hele programmet på <http://www.lysthuset-nrvissing.dk/program.htm>



Følg os på  og på www.hik81.dk



Følg os på  og på www.veng-kfum.dk

Gudstjenester marts - maj 2017

Dato		Veng	Mesing	Hørning	Blegind	Adslev
5. marts	1. s. i fasten	11.00 LP		11.00 JKA		
12. marts	2. s. i fasten	9.30 LP sogneinds.		9.30 CK sogneinds.		
16. marts	konfirmandgudstj.			17.00 JKA/CK/LP 19.00 JKA/CK/LP		
19. marts	3. s. i fasten			11.00 JKA	19.00 JKA faste	
23. marts	Gud og Spaghetti	17.00 LP				
26. marts	Midfaste		11.00 LP graverjubi.	11.00 JKA	9.30 JKA	16.00 LP faste
2. april	Mariæ Bebudelse	11.00 LP		11.00 CK		
9. april	Palmesøndag			11.00 LR		
13. april	Skærtorsdag	18.30 LP måltid		16.00 JKA		
14. april	Langfredag			16.00 CK		
15. april	Påskemat					23.30 CK
16. april	Påskedag	9.30 LP	11.00 LP	11.00 JKA		
17. april	2. påskedag				11.00 JKA	
23. april	1. s. efter påske			11.00 JKA		
30. april	2. s. efter påske	(Valborgaften)	9.30 LP	11.00 LP		
7. maj	3. s. efter påske			9.30 CK konf. 11.30 JKA konf.		9.30 JKA konf. 11.00 LP skoven
12. maj	Bededag	9.30 LP konf.	11.30 LP konf.	11.30 CK konf.	9.30 CK konf.	
14. maj	4. s. efter påske	11.30 LP konf.		9.30 LP konf. 11.30 JKA konf.		
21. maj	5. s. efter påske			11.00 LP kirkevandr.		
25. maj	Kristi Himmelfart	11.00 LP		9.30 LP		
28. maj	6. s. efter påske		9.30 JKA	11.00 JKA		
4. juni	Pinsedag			11.00 JKA		
5. juni	2. pinsedag					11.00 CK